

Formandsberetning

Sidste år er længe siden

Menneskets tilpasningsevne fortsætter med at forbløffe mig. I løbet af få dage omstillede vi os til, at mundbind var normen, og efter nogle måneder viste man helt naturligt et bevis for, at man var vaccineret eller havde antistoffet i blodet. 'Smittetal' og 'flokimmunitet' blev naturlige dele af vores ordforråd. Og vi affandt os med, at vi ikke kunne gå i biografen, eller - næsten værre - ikke kunne vise film i filmklubben. Vi (jeg!) var bekymrede for børnefilmklubbernes fremtid og for medlemmernes flygtighed. Der var bekymring for økonomien. For hvordan skulle det gå med medlemsbetaling og støtte fra diverse benefaktorer(?), når nu vi blødte medlemmer.

Men alt dette er vand i stranden. En kort nedlukning i december 2021 og så ellers fuld åbning på alle fronter fra marts 2022. Et medlemstal som er for opadgående i denne sæson og optimisme i forhold til næste sæson. Glemte er forestillinger om en fortabt generation i børnefilmklubben og skrækscenariet, at der kunne være en udløbsdato på DaBUF.

I løbet af foråret har vi smøget ærmerne op og kastet os med fornyet energi over de projekter, bestyrelsen har vedtaget. De gode takter, vi trods alt lærte under diverse nedlukninger, er blevet en stort set integreret del af vores daglige arbejde. Skibe er sat i søen, og bestyrelsen er næsten mere opsat end nogensinde før på at kaste sig over opgaverne.

I bestyrelsen har vi vedtaget, at årets fokus skal være Åbn Fællesskabet: Hvordan gør vi det fortsat attraktivt at være med i en filmklub? For *alle* børn. Det betyder, at vi er i gang med at opsøge de gode historier om, hvordan fællesskaber bliver større og mere mangfoldige.

Når man læser udvalgenes beretninger, kan man nærmest mærke forventningens glæde boble af alle de gode ting, de er ivrige efter at komme i gang med og vise frem.

Lykkeforskning viser, at frivilligt arbejde er et af de områder, som har størst indflydelse på folks oplevelse af lykke i deres tilværelse. Hvis vi vil være borgere i verdens lykkeligste land, skal vi komme i gang med at forklare vores medborgere om glæderne ved det frivillige arbejde i filmklubberne.

Der er vel en grund til, at frivillige i filmklubberne er så smukt smilende. Vi er med i fortroppen af mennesker med en meningsfyldt fritid.

Kim Bruun, formand DaBUF